

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ
Μοναστηρίου 183, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310515786 - 6983501754

Θεσσαλονίκη, 25-2-21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Η Μητρόπολη Φλωρίνης βλασφημεί τους αγίους μας με το περιοδικό της “Σάλπιγξ Ορθοδοξίας”

Κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού έχουμε βιώσει θλίψεις, απογοητεύσεις και προδοσίες εκ μέρους της διοικούσας Εκκλησίας, αλλά η αγανάκτηση και η αποστροφή που νιώσαμε αντικρίζοντας το περιοδικό της Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, “Σάλπιγξ Ορθοδοξίας”, δεν περιγράφεται με λόγια.

Στο εξώφυλλο της έκδοσης του Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2020 (τεύχη 115 - 119) εικονίζεται φιγούρα έφιππου Αγίου με ιατρική λευκή στολή, μάσκα στο πρόσωπο, στηθοσκόπιο και αντί δόρατος να κρατά σύριγγα εμβολίου, με την οποία κεντά σφαίρα με ακίδες, δηλαδή τον covid - 19.



Άραγε, ποιο μήνυμα θέλησαν να περάσουν οι δημιουργοί της εν λόγω εικόνας; Ότι οι επιστήμονες που κατασκεύασαν τα εμβόλια και οι υγειονομικοί είναι οι σύγχρονοι Άγιοι; Μα αυτό είναι βλασφημία κατά του Θεού και των Αγίων Του, κατά της αγιαστικής χάριτος του Παναγίου Πνεύματος! Ή ότι η εκκλησία και η επιστήμη συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της ασθένειας του κορωνοϊού; Αυτό και αν είναι

βλασφημία! Μετά από ένα έτος ολοσχερούς απαγόρευσης της λειτουργικής ζωής, υποχρεωτικής μασκοφορίας εντός των ναών, που συνιστά βλασφημία και πρακτικό βαρλααμισμό, μετά την υποταγή των επισκόπων στην επιχείρηση “Ελευθερία”, ποιός δεν καταλαβαίνει ότι η Εκκλησία υποτάχθηκε πλήρως στον Καίσαρα, στον οποίο έδωσε και τα του Καίσαρος και τα του Θεού; Μόνο οι επίσκοποι και οι συν αυτοίς, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι εξαιτίας τους κλονίζεται το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η Εκκλησία, το θεμέλιο της πίστης.

Αλλά και μόνο η χρησιμοποίηση της εικόνας του Αγίου με τρόπο που δεν συνάδει προς τον ιερό της χαρακτήρα συνιστά βλασφημία. Αν η Εκκλησία αντιμετωπίζει με τέτοιο επιπόλαιο και βλάσφημο τρόπο τα ιερά πρόσωπα των Αγίων, πώς θα σταθεί απέναντι σε όσους την χλευάζουν δημόσια; Ποιά είναι η λεπτή γραμμή που χωρίζει τον Άγιο Γεώργιο "τον Εμβολιαστή και Μασκοφόρο" από τον πατέρα "Παστίσιο" και την Παναγία "την Αρουραία", των προηγούμενων βλάσφημων δημιουργών;

Η Μητρόπολη Φλωρίνης, και κάθε Μητρόπολη στην Ελλάδα, ας φροντίσει για το ποίμνιό της, που υγιαίνει, νοσεί ή πεθαίνει ερήμην της Εκκλησίας. Ας κάνει, τουλάχιστον, όσα προστάζει ο Κύριος δια του Ιακώβου του Αδελφοθέου για τους ασθενείς, και ας αφήσει κατά μέρος τις βλάσφημες εικαστικές αλληγορίες: “...ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾗ πεπιοικῶς, ἀφεθήσεται αὐτῷ”. (Καθολ.Επιστ.Ιακώβου 5,14-15).

Το ΔΣ του Συλλόγου