

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

Μοναστηρίου 183, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310515786 - 6983501754

Θεσσαλονίκη, 14-7-20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ένα διαφορετικό κατηγορώ για την βεβήλωση του Ναού της Αγίας Σοφίας.

Ο νεοοθωμανός σουλτάνος, Νταγίπ Ερντογάν, προέβη προσφάτως στην μετατροπή του ναού της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος “με το δίκαιο του σπαθιού”, το κατακτητικό δικαίωμα του Σουλτάνου Μωάμεθ πάνω στην Πόλη.

Για την εξέλιξη αυτή που προσβάλλει την ιστορία μας και χτυπάει τις πιο ευαίσθητες χορδές της εθνικής και θρησκευτικής μας υπόστασης, ο τελευταίος τον οποίο πρέπει να κατηγορήσουμε είναι ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν πορεύεται με σχέδιο και ανοιχτά χαρτιά, ενημερώνοντάς μας ποικιλοτρόπως για κάθε επόμενη του κίνηση. Με όλη τη δύναμη της φωνής μας απευθύνουμε το δικό μας κατηγορώ κατά αυτών που πραγματικά ευθύνονται για την βεβήλωση της Αγίας Σοφίας, αλλά κυρίως γι' αυτούς που βεβήλωσαν την όντως Σοφία του Θεού, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και την Εκκλησία Του, και έχουν το θράσος να κόπτονται για την τύχη της Αγία Σοφίας.

Κατηγορούμε:

α. Όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις που στόμωσαν το ξίφος του έθνους, τις ένοπλες δυνάμεις Ελλάδας και Κύπρου, με αποτέλεσμα ο Ερντογάν ατιμώρητα να επικαλείται το δίκαιο του οθωμανικού ξίφους. Οι κυβερνήσεις μας, της παρούσης συμπεριλαμβανομένης, αντί να απαντήσουν στις τουρκικές προκλήσεις χτίζουν τζαμιά στον Βοτανικό, αντί να βυθίσουν τα τουρκικά πλοία που δημιουργούν τετελεσμένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προετοιμάζουν με υποβολιμαίες δηλώσεις αξιωματούχων το μεγάλο ξεπούλημα, παρουσιάζοντάς το ως αμοιβαία επωφελές, τουρκιστί “καζάν καζάν”, αντί να συσπειρώσουν το έθνος για να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα που έρχεται ξεφτιλίζουν την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Ερντογάν βρίσκει και κάνει, και για να είμαστε δίκαιοι, καλά κάνει.

β. Σύσσωμο τον πολιτικό και “πνευματικό” κόσμο της χώρας που για να μη χαλάσει την μεταπολιτευτική ευρωπαϊκώς επιδοτούμενη ραστώνη του, ανάγει την προάσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων, ακόμα και των εθνικών μας ευαισθησιών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το διεθνές δίκαιο και εσχάτως στην Ουνέσκο και την

παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Η Αγία Σοφία δεν αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, γιατί τέτοια κληρονομιά δεν υπάρχει. Τα μνημεία κληρονομούνται σε αυτούς που ενστερνίζονται τις μνήμες, τις ιδέες και τις πεποιθήσεις αυτών που τα δημιούργησαν και τα διέσωσαν. Οι υπόλοιποι δεν είναι κληρονόμοι, είναι τουρίστες. Κληρονόμος της Αγίας Σοφίας είναι η Ορθοδοξία, ο Ελληνισμός και τα έθνη που γνώρισαν στη Μεγάλη Εκκλησία την Ορθοδοξία. Νομέας, όμως, της Αγίας Σοφίας που έχει τη φυσική εξουσία πάνω σε αυτήν, είναι ο Τούρκος. Τα υπόλοιπα είναι φληναφήματα για εσωτερική κατανάλωση, κοινώς “ξεκάρφωμα”.

γ. Όλη την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και των λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών, που κόπτονται για τη βεβήλωση της Αγίας Σοφίας, ενώ με περισσή ευκολία βλασφήμισαν στη Σοφία του Θεού, στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, και στο Πνεύμα το Άγιο, που όλον συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας, αναγνωρίζοντας εκκλησιαστικότητα στις αιρέσεις. Οι επίσκοποι μας διυλίζουν τον κώνωπα της Αγίας Σοφίας, ενώ καταπίνουν της κάμηλον του Οικουμενισμού. Τι είναι πολυτιμότερο ο ναός ή ο Θεός που αγιάζει τον ναό; Ο ναός της Αγία Σοφίας υπήρξε για πέντε αιώνες τζαμί χωρίς να ζημιωθεί η Ορθοδοξία. Κάποτε η Μεγάλη Εκκλησία, το ομορφότερο αρχιτεκτόνημα όλων των πολιτισμών, θα τελειώσει όπως όλα τα ανθρώπινα. Ο λόγος του Κυρίου, όμως, το Ευαγγέλιο, τα δόγματα της Εκκλησίας, οι αποφάσεις των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων δε θα παρέλθουν ποτέ. “Ο ουρανός και η γή παρελεύσεται οι δέ λόγοι μου ου μή περέλθωσι”. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει με την Αγία Σοφία. Οι επίσκοποι μας που έλυσαν πολλές εντολές, όχι τις ελάχιστες αλλά τις βαριές και μεγάλες, και edίδαξαν κατά τα οικουμενιστικά τους φρονήματα τους ανθρώπους, πώς θα κληθούν στη βασιλεία των Ουρανών; Σε τιποτα δε θα τους ωφελήσει, ακόμα και αν αύριο ο Ερντογάν τους καλέσει να λειτουργήσουν την Αγία Σοφία. Εκείνος όμως που θα ποιήσει και θα διδάξει την Ορθοδοξία, τον αληθή λόγο του Θεού, εκείνος θα κληθεί μέγας εν τη βασιλεία των ουρανών και αν ακόμα η Αγία Σοφία γίνει σωρός ερειπίων από τους οσμανίδες κατσαπλιάδες της ιστορίας.

Ευχόμαστε η Αγία Σοφία, που πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικιά μας θα 'ναι, σύντομα να λειτουργηθεί ορθόδοξα και εκεί να καταδικαστούν ο οικουμενισμός και οι κολυμπάριες αιρέσεις και να επανέλθει η ειρήνη και η ομόνοια στην Εκκλησία.

Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος - Χρήστος Γαλατάς
Ο γραμματέας - Δήμος Σερκελίδης