

**ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ**  
**ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ**  
Μοναστηρίου 183, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2310515786

Θεσσαλονίκη, 17-10-19

---

## **ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**

### **Η θέση του συλλόγου μας για την αναγνώριση της Ουκρανικής Ψευδοεκκλησίας**

Παρακολουθούμε με απογοήτευση και θλίψη τις εκκλησιαστικές εξελίξεις σχετικά με την αναγνώριση της αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Ψευδοεκκλησίας. Με βάση τα όσα διαδραματίστηκαν στην περιβόητη συνεδρίαση της Ιεραρχίας της 12ης Οκτωβρίου και τα όσα είπαν ή έγραψαν επίσκοποι που συμμετείχαν, συμπεραίνουμε για ακόμα μια φορά ότι η Ιεραρχία είναι φέουδο του Αρχιεπισκόπου, με τρόπο λειτουργίας υποδεέστερο και από συνέλευση πολυκατοικίας, ενώ το μόνο κριτήριο το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη στις αποφάσεις της είναι το Θεολογικό. Οι επίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος αγνόησαν όλα τα γνωστά προβλήματα που προκάλεσε η Ουκρανική Ψευδοαυτοκεφαλία, με ένα επιχείρημα: “Να στηρίξουμε τον Πρώτο της Ανατολής, τον Πατριάρχη του Γένους”.

Η “απόφαση” αυτή ρίχνει φως στο πραγματικό πρόβλημα που περιγράφεται με το παρακάτω διάγραμμα: Το Ουκρανικό είναι ο φλοιός, το Κολυμπάρι το υπόστρωμα και ο Οικουμενισμός ο εξωτερικός πυρήνας. Ο εσωτερικός πυρήνας και πηγή όλων των άλλων προβλημάτων είναι το πρωτείο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και τα πρωτεία που πηγάζουν από αυτό. Το πρωτείο του Αρχιεπισκόπου έναντι των άλλων επισκόπων, το πρωτείο των επισκόπων στην επισκοπή τους κ.ο.κ. Πρωτείο όχι μόνο διοικητικό αλλά και πρωτείο Πίστης, πρωτείο που πάει χέρι χέρι με το αλάθητο. Και έτσι με το πρωτείο συμπαρασύρεται όλη η Εκκλησία στην Αίρεση, ώστε να προσφερθεί στον κατάλληλο καιρό στο πιάτο του Αντιχρίστου.

Η διοικούσα εκκλησία αλώθηκε, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των ιερέων κοιτάζει αδιάφορο για τα μεγάλα θέματα της Πίστης, με κακώς νοούμενο δημοσιοϋπαλληλικό ήθος. Είμαστε στον καιρό που έλεγε ο μακαριστός π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: “εμείς οι ιερείς σας οδηγούμε στην κόλαση, έχετε υποχρέωση να ποιμάνετε μόνοι σας τους εαυτούς σας”. Μόνη ελπίδα οι ορθόδοξοι αγωνιζόμενοι ιερείς, οι ορθοτομούντες το Λόγον της Αληθείας. Και από αυτούς όσοι βγήκαν μπροστά και σηκώσαν το βάρος της αποτειχίσης. Εμείς ως σύλλογος τους

στηρίζουμε και καλούμε και άλλους θεοφοβούμενους ιερείς να πυκνώσουν τις γραμμές της αποτείχισης.

Λυπούμαστε έως τα βάθη της καρδιάς μας για το κατόντημα της μητέρας μας, της Εκκλησίας της Ελλάδας, αλλά χαιρόμαστε που μας αξίωσε ο Θεός να μην έχουμε κοινωνία με τους επισκόπους, που την οδήγησαν σε αυτό το πνευματικό χάλι. Ευρισκόμενοι στην αποτείχιση, έναν Δεσπότη αναγνωρίζουμε, τον Μέγα Αρχιερέα Κύριο Ημών Ιησού Χριστό, άχρι καιρού που η Εκκλησία μας θα σταθεί στα πόδια της και θά γίνει η Εκκλησία των Αγίων Πατέρων. Έως τότε δε θα έχουμε κοινωνία με τους αιρετίζοντες επισκόπους μας και μέσω αυτών με τους σχισματικούς, καθηρημένους, αυτοχειροτονημένους, φιλοουνίτες και φιλοπαπικούς της “αυτοκέφαλης” Ουκρανικής Σχισματικής Ψευδοεκκλησίας.

Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος

Χρήστος Γαλατάς

Ο γραμματέας

Δήμος Σερκελίδης