

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ
Μοναστηρίου 183, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310515786

Θεσσαλονίκη, 4-10-2017
Αρ. Πρωτ. 10

ΠΡΟΣ: Τὸν σεβ. Μητροπολίτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καὶ
Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.

Ἐνταῦθα

Σεβασμιώτατε,

Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἀπὸ 24-10-2016 ἰδρύσαμε τὸν “Ὁρθόδοξο
Χριστιανικὸ Σύλλογο Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής”. Ἀπὸ 1-5-2017 ἡ ἔδρα τοῦ
συλλόγου μας μεταφέρθηκε ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Μητροπόλεώς σας, στὴν ὁδὸ
Μοναστηρίου 183, δεῦτερος ὄροφος.

Οἱ σκοποὶ τοῦ Συλλόγου μας εἶναι οἱ ἐξῆς:

- I. Ἡ ἐνημέρωση, ἐνίσχυση καὶ κατήχηση, κάθε ἐνδιαφερόμενου σὲ
θέματα σχετικὰ μὲ τὴν Ὁρθόδοξη Πίστη καὶ τὴν καλλιέργεια τοῦ
Ὁρθοδόξου πνεύματος. Ἐπίσης, ἡ προαγωγή, ἐξωτερίκευση καὶ
διάδοση μὲ κάθε μέσο καὶ σὲ κάθε τόπο τῆς διδασκαλίας τῆς
Ἀνατολικῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας.
- II. Ἡ υπεράσπιση τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως ἔναντι τῶν ποικίλων αἵρέσεων
καὶ κυρίως τῆς αἵρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία, κατὰ τὸν
θεόπνευστο λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ἀποτελεῖ παναίρεση.
- III. Ἡ προβολὴ καὶ διάδοση τῆς ἡσυχαστικῆς καὶ ἀσκητικῆς παραδόσεως
τῆς Ὁρθοδοξίας, ὅπως αὐτὴ ἐκφράστηκε ἀπὸ τὸν βίο καὶ τὴν
διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γέροντος **Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ καὶ
Σπηλαιώτου**, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα φέρει τὸ Σωματεῖο.

- IV. Ἡ πνευματικὴ πρόοδος τῶν μελῶν καὶ φίλων τοῦ Σωματείου, ὥστε νὰ καθίστανται, ὅλο καὶ περισσότερο, συνειδητὰ μέλη τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας.
- V. Ἡ καλλιέργεια σχέσεων τοῦ Σωματείου καὶ τῶν μελῶν του μὲ παρεμφερεῖς Συλλόγους καὶ μέλη τους τοῦ ἐσωτερικοῦ ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ ἡ συνεργασία τους στὸν κοινὸ ἀγῶνα διάδοσης καὶ ἐρμηνείας τοῦ Ὁρθοδόξου Θρησκευτικοῦ λόγου.

Σεβασμιώτατε, πολὺ θὰ ἐπιθυμούσαμε μὲ τὴν παροῦσα νὰ δηλώσουμε τὴν μετάνοιά μας καὶ τὴν πνευματικὴ κοινωνία μὲ τὸ πρόσωπό σας. Δυστυχῶς, ὅμως, στὴν παροῦσα φάση αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμβεῖ. Ἡ ἀποδοχὴ ἐκ μέρους σας τῶν αἰρετικῶν ἀποφάσεων τῆς λεγομένης “*Μεγάλης καὶ Ἁγίας Συνόδου*” τοῦ Κολυμπαρίου, ἡ ὁποία εἰσήγαγε μίαν νέα οἰκουμενιστικὴ ἐκκλησιολογία, ἀποτελεῖ ἄρνηση τῆς πίστεως στὴν μοναδικότητα, ἀγιότητα, καθολικότητα καὶ ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ στέκεται ἐμπόδιο στὴν μεταξὺ μας ἀπρόσκοπτη ἐπικοινωνία. Ὡς γνωστὸν, σύμφωνα μὲ τὴν Ἱερὰ Παράδοση οἱ Ἐπίσκοποι, Ἱερεῖς καὶ λαϊκοὶ ποὺ συμπεριφέρονται κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ὡς πρὸς τὴν Πίστη, ὑπόκεινται σὲ φοβερὰ ἐπιτίμια. Γιὰ ἐμᾶς τοὺς πιστοὺς Ὁρθοδόξους μένει ἡ ἀγιοπατερικὴ πορεία τῆς προσήλωσης στὸ πατροπαράδοτον σέβας, τῆς ὁμολογίας τῶν πατρῶων δογμάτων καὶ τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὴν αἵρεση καὶ τοὺς αἰρετίζοντας ὑπηρέτες της.

Ἐξάλλου, θέλοντας νὰ εἴμαστε εὐθεῖς καὶ εἰλικρινεῖς ἀπέναντί σας καὶ νὰ προλάβουμε τυχόν συκοφαντίες, σᾶς γνωρίζουμε ἐκ προοιμίου ὅτι ὁ σύλλογός μας συνδέεται πνευματικὰ μὲ τὸν ἀδίκως διωκόμενο γιὰ λόγους πίστεως **πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Μανώλη**, ἱερέα τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνα Τριανδρίας τῆς Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης. Ἡ δίωξη τοῦ πνευματικοῦ μας πατρός, ὅπως καὶ ἡ δίωξη τοῦ ὁμοτίμου καθηγητοῦ τῆς Θεολογίας **πατρὸς Θεοδώρου Ζήση** γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους (τὸν ἀντιοικουμενιστικὸν τοὺς ἀγῶνα) καὶ τὶς ἴδιες ἀφορμὰς (τὴν διακοπὴν ἐκ μέρους τους τῆς μνημόνευσης τοῦ οἰκείου τους ἐπισκόπου γιὰ λόγους αἵρέσεως σύμφωνα μὲ τὸν 15ο κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου), ἀποτελοῦν γεγονότα εὐρύτερης, θὰ λέγαμε πανορθόδοξης σημασίας, ποὺ ξεπερνοῦν τὰ στενὰ ὅρια τῆς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης καὶ ἀφοροῦν καὶ τὴν δική σας Μητρόπολη. Ἐμεῖς σᾶς δηλώνουμε ὅτι θὰ σταθοῦμε στὸ πλευρὸ τοῦ πνευματικοῦ μας πατρός, καθὼς καὶ κάθε ἄλλου ἀδίκως διωκομένου γιὰ λόγους Πίστεως ἱερέως ἢ μοναχοῦ, ὅπως μᾶς ἐπιβάλλει ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεώς μας καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας μας.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, καὶ προκειμένου νὰ καταστεῖ ἐφικτὴ ἡ μεταξὺ μας σχέση καὶ κοινωνία, σᾶς παρακαλοῦμε νὰ ἀπομακρυνθεῖτε ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καθὼς δυστυχῶς ἀκολουθεῖται ἀδιαμαρτύρητα τὸν ἡγέτη τῆς παναιρέσεως, τὸν βλασφημοῦντα τὸν Λόγον τῆς Ἀληθείας, Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Ἐπιστρέφοντας στὴν Πίστη τῶν Πατέρων μας, νὰ προβεῖτε σὲ ἐνέργειες ἀγιοπνευματικές. Νὰ καταδικάσετε δημόσια μὲ λόγους καὶ ἔργα τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καὶ τὶς ἀποφάσεις αὐτῆς, νὰ καταδικάσετε τὶς οἰκουμενιστικὲς δράσεις, τὶς αἰρετικὲς διδασκαλίες καὶ τὴν ἐν γένει οἰκουμενιστικὴ γραμμὴ τοῦ Φαναρίου. Νὰ διακόψετε τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου, ἐφόσον συνεχίζει τὴν αἰρετικὴ του πορεία, καὶ γενικὰ νὰ συμβάλλεται στὴν καταδίκη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέσω τῆς συγκλήσεως μίας Ὀρθοδόξου μεγάλης ἁγίας Συνόδου στὰ πρότυπα τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἐνεργήσετε κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ θὰ ταχθοῦμε στὸ πλευρὸ σας ὡς ἀρωγοὶ τῶν ἀγαθῶν ἔργων σας.

Εὐελπιστοῦμε ὅτι τὰ στενάχωρα συναισθήματα, ποὺ πιθανόν σᾶς προκάλεσε ἡ παροῦσα ἐπιστολή, θὰ ἔχουν ἀγαθὰ ἀποτελέσματα καὶ δὲν θὰ ἐπισύρουν ἐφ' ὑμῶν, τῶν ἀκολουθούντων τὴν φωνὴ τῆς συνειδήσεώς μας καὶ τὶς ἐπιταγὲς τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, τὴν ἐπισκοπικὴ μῆνι. Χρειαζόμαστε τὸν μητροπολίτη Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως νὰ εἶναι μπροστάρης στὸν ἀγώνα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐμπνευστὴς καὶ ὁδηγητὴς, ὄχι νὰ ὑπηρετεῖ τὰ ὑποχθόνια σχέδια τοῦ αἰρεσιάρχου Πατριάρχου καὶ τὶς ἐπιταγὲς τῆς Παναιρέσεως.

μετὰ τιμῆς

Γιὰ τὸ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γαλατᾶς Χρήστος

Σερκελίδης Δήμος